



Gebed van de Dag woensdag 13 januari 2021

Kerk open 8.30 – 9.00 uur

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Opening: Kom Schepper God, o Heil'ge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

Luisterlied Nederland Zingt: Veni Sancte Spiritus https://www.youtube.com/watch?v=Vjn_oiov4LE

Schriftlezing Exodus 3

(Exodus / Shemot 1:1-6:1, is het gedeelte /Parasja dat
afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Shemot 'Namen')

STILTE

Psalm 91:1 (De Nieuwe Psalmberijming)

Wie thuis is bij de hoogste Heer
en schuilt in zijn ontferming,
die zegt: 'Bij U leg ik mij neer,
mijn toevlucht, mijn bescherming.'
De vogelvanger spant zijn net,
de pest zal zich verbreiden –
maar over jou zal God, die redt,
zijn sterke vleugels spreiden.

Gebed

Vader,
ik bid U om vrede:
een vrede gegrondvest op de liefde in Christus.

Laat de hoop ontkiemen in mij:
hoop die zijn oorsprong vindt in de opstanding.

Geef me alstublieft moed:
de moed om trouw te blijven tot het uiterste,
de moed om vol te houden
als het kwaad lijkt te zegevieren
en de strijd om de waarheid verloren lijkt;
de moed weer op te bouwen
wanneer alles rondom mij tegen de vlakke gaat.

Geef me alstublieft moed:
de moed om deel uit te maken van een zwervend volk
dat op weg is naar een onbekende toekomst,
in de overtuiging dat U de weg wel weet;
de moed om deel uit te maken van het lichaam van Christus,
zodat allen die lijden
door ons de tederheid van de Heer ondervinden.

Persoonlijk gebed **Onze Vader...**

Afsluiting

kaars doven

Eén ding houd ik voor ogen, Heer mijn God:
de kracht van uw aanwezigheid.
Aan twee mensen wil ik denken en hen bereiken.
Drie dingen wil ik vandaag doen en U daarin eren.
Zegen mij vandaag. Amen.

Mattheüs 22:32
Ik ben de God
van Abraham
en de God
van Izak
en de God
van Jakob?
God is niet een
God van doden,
maar van levenden.